

Pianospel

Welkom, mededelingen, aansteken van de liturgie-kaars

Aanvangspsalms

Aanvangslied (psalm) 23 Dominicanenkerk, Zwolle (niet ondertiteld)

Mijn Herder is de Here God,
in hem is al mijn lust,
in groene weiden voert Hij mij,
aan wateren der rust.
De Heer verkwikt mijn matte **ziel**,
Hij doet mijn voeten gaan,
in 't spoor van zijn gerechtigheid,
ter wille van zijn naam.
En ga 'k door diepe doodsravijn,
geen vrees verbijstert mij.
Uw stok en staf zijn mij tot troost,
Gij zelf zijt mij nabij.
Genaad' en goedheid volgen mij,
mijn ganse levensdag,
totdat ik eens in 's Heren huis,
voor eeuwig wonen mag.

Bemoediging en groet

Stil gebed en drempelgebed

One pair of hands, Elvis Presley

Uitleg liturgisch bloemstuk

Inleiding thema: De ziel, onze ziel.

Drempellied 730: 1 en 3 (Martinikerk, Sneek) (ondertiteld)

1 Heer, herinner U de namen van hen die gestorven zijn, en vergeet niet, dat zij kwamen langs de straten van de pijn, langs de wegen van het lijden, door het woud der eenzaamheid, naar het dag en nacht verbeide Vaderhuis, hun toebereid.

3 Waarheen zal de mens zich keren, die, staand voor uw aangezicht, uwe liefde moet ontberen bij het eindelijk gericht? Heer, zo Gij niet wordt bewogen door het breken van zijn stem, door de droefheid in zijn ogen, is bij niemand heil voor hem.

Gesproken door ds. Rooseboom:

2 Heer, herinner U hun luisterend wakker liggen in de nacht en hun roepen in het duister, de armzaligheid van hun kracht, en wil zeer aandachtig lezen, in de rimpels van hun huid, de verscheurdheid van hun wezen, en wis hunne zonden uit.

4 Die Maria hebt vergeven en de rover aan het kruis, laat de doden eeuwig leven, met U in het paradijs. Heer, herinner U hun namen, oordeel hen en spreek hen vrij, bedek hun schuld en laat hen zitten aan uw rechterzij.

Moment van gedenken

We herdenken hen die ons dit (kerkelijk) jaar zijn ontvallen.



Ondertussen (terwijl de namen genoemd worden en de kaarsen worden aangestoken) luisteren we naar een Taizé lied: Als alles duister is – Sela: Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft.

We gedenken de volgende gemeenteleden:

- Jantje Jorritsma – Hoekstra, 93 jaar
- Jannetje Catharina (Nan) Zieck – Haster, 95 jaar
- Anne Pera, 76 jaar
- Cornelis Gijsbertus Onderstal, 87 jaar
- mw. A.A. Heij, 81 jaar
- Anne Willem Hoekstra, 72 jaar
- Hein van der Ploeg, 89 jaar
- Gerrit Hendrik Bent, 89 jaar
- Henk Jongbloed, 88 jaar
- Trijntje Peijssel - v.d. Meulen, 97 jaar
- Max Willem Rein Kuppel, 74 jaar
- Wietze Werkman, 79 jaar
- Aafke Trijntje v. Vaalen – Fennema, 81 jaar
- Boelina Nijsingh - van Goor, 95 jaar
- Jeltje Postma - de Haas, 77 jaar

We gedenken de kinderen van gemeenteleden

- Jokelien Porte, 52 jaar
- Ina, dochter van mw. Koning, 58 jaar
- Egbert Joeke de Jong, 34 jaar

We lezen het gedicht van Jan Koops (zie elders in dit Bericht van Verbondenheid).

In paradisum - Libera (gezongen in het Latijn door een jongenssopraan, ondertiteld in het Engels)

Bijbellezing NBV Openbaring 21: 1-4

1. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. 2. Toen zag ik de Heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel

bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. 3 Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: 'Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. 4 Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.'

Antwoordlied 769: 1, 4 en 5

Eens, als de bazuinen klinken
uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen ons omringen,
ja en amen wordt gezegd,
rest er niets meer dan te zingen,
- Heer, dan is uw pleit beslecht.

4 Als de graven openbreken
en de mensenstroom vangt aan
om de loftrumpet te steken
en uw hofstad in te gaan:
Heer, laat ons dan niet ontbreken,
want de traagheid grijpt ons aan.

6 Van die dag kan niemand weten,
maar het woord drijft aan tot spoed,
zouden wij niet haastig eten,
gaandeweg Hem tegemoet,
Jezus Christus, gisteren, heden,
komt voor eens en komt voor goed

Korte overdenking

Korte overdenking

Antwoordlied 834: 1 t/m 3 (gezing 437) Bovenkerk, Kampen

1 Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! God, laat mij voor
uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein, naar lijf en **ziel**
herboren zijn.

2 Schep, God, een nieuwe geest in mij, een geest van
licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt en ga de weg die U
behaagt.

3 Wees Gij de zon van mijn bestaan, dan kan ik veilig
verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig Licht, van aangezicht tot
aangezicht.

Slotgebed

Mededelingen over de collecte

Slotlied: Heer, zegen ons - The Psalm Project

1. Heer, zegen ons, wees ons genadig
Licht over ons uw aangezicht.
Zoals de zon met al haar stralen,
Oms steeds in overvloed verlicht.

Refrein.

God is ons genegen,
Onze God geeft zegen,
Hij zal zijn geprezen,
Ieder zal Hem vrezen.
Volken looft de Heer,
Juicht en geeft Hem eer.

2. De aarde zal Uw wegen leren,
De wereld zal Uw heil verstaan.
Uw kracht zal alles om doen keren,
Uw recht maakt onrecht ongedaan.

Refrein.

3. De aarde heeft haar vrucht gegeven,
Die door de hemel werd verwekt,
En uit haar schoot ontluikt nieuw leven, Waar God
Zijn hand houdt uitgestrekt.

Refrein.

Zending en zegen

Pianospel

Collecte bij de uitgang